

## KAPITEL 9

# Diplomati, kemi og æble-brombærcrumble

*Af Elisabeth Schou Hansen*

I 2015 var jeg 'indstationeret' i 2 år i Udenrigsministeriets kontor for Mellemøsten og Nordafrika med Libyen som hovedsagsområde.

At være i krydsfeltet mellem virkeligheden i Mellemøsten og Nordafrika præget af krig, konflikt og menneskelige tragedier og opgaven at afdække mulighederne for, hvad der politisk og praktisk var muligt for en dansk indsats i området, krævede løbende at holde sig skarp på alle parter interesser og forsøge at bygge holdbare broer mellem dem.

I løbet af de to år sendte jeg ofte en venlig tanke til Mediatoruddannelsen, som jeg havde gennemført i februar-maj 2012, ikke mindst da jeg i flere situationer oplevede 'diplomati' som et konstant drejende 'multilateralt mediationshjul'. Endemålet er altid at holde konfliktniveauet på allerlaveste trin og løse tvister gennem dialog, hvilket vil sige at sætte sine samtalepartnere først, være tilstede og 'se' dem.

I august 2016 vedtog et enigt Folketing beslutningsforslag B 197 om borttransport af rester af Libyens kemiske våbenlager. Det betød, at Danmark ledede en international maritim operation til borttransport af en væsentlig mængde rester fra Libyens kemiske våbenlager. De kemiske stoffer blev afhentet på en havn i Libyen og sejlet gennem Middelhavet til en europæisk destinationshavn, hvorfra kemikalierne blev transporteret videre til destruktion.

Forud for denne operation var gået et betragteligt og omfattende forarbejde, både med at forberede lovforslaget og selve operationen. Flere nationale og internationale organisationer – herunder Libyen selv – var involveret. Det skal bemærkes, at Libyen dengang (og stadig) befandt sig i en yderst kompleks politisk og sikkerhedsmæssig situation, som kun gav en ekstra udfordrende dimension til opgaven. Ud over at holde tungen lige i munden med alle fakta og en meget omskiftelig situation 'på jorden', var der også mange følelser på spil fra libysk side.

Som det fremgår blev 'opgaven' løst til alles tilfredshed, ikke mindst takket være et professionelt, engageret, velkoordineret og supersmidigt samarbejde mellem alle deltagere. Dog hæftede jeg mig også ved betydningen af at mødes ved et veldækket bord lige efter mediatorsens 'huskeseddel'. Fine kopper, rigtige glas, kaffe, te, vand, masser af matadormix og chokolademuffins – så var 'opgaven' godt på vej.

I forløbet havde jeg til et af disse mange og ofte sene møder medbragt en 'kage', som var blevet til overs fra en middag dagen før. Den faldt bestemt i god jord og gav anledning til snak og hygge.

Kagen var en æble-brombærcrumble, som fremstilles på nedenstående måde.

Det er min erfaring, at især meget vanskelige drøftelser løses op over en kop kaffe og lidt sødt.

## Æble-brombærcrumble

**Fyld:**

- ¾ kg æbler i skiver, gerne Belle de Boskoop eller andet saftigt og syrligt æble (man kan godt skrælle dem)
- En håndfuld brombær fra hegnet
- 1 dl sukker
- 2 spsk. kanel

Blandes sammen og lægges i et smørsmurt, ovnfast fad.

**Dej:**

- 125 g smør
- 2 dl mel
- 1 dl sukker
- En håndfuld hakkede mandler
- Måske lidt revet marcipan (hvis man er meget slikken...)

Alle ingredienserne blandes sammen med fingrene, smuldres over æble-brombær og bages ved 180 grader i 45 min.

Serveres med kold flødeskum, creme fraiche eller rørt vaniljeis alt efter årstid og temperament.

## Om forfatteren

Elisabeth Schou Hansen er cand.mag. og chefkonsulent i Forsvarsministeriet.

I 2015-2017 indstationeret i Udenrigsministeret, kontor for Mellemøsten og Nordafrika.

Deltager i Mediatoruddannelsen ved Danske Advokater, februar-maj 2012.